

RETRÆTE I HVERDAGEN

- Fra Kristkonge til Herrens Åbenbarelse

På <http://diakonkaarenielsen.wordpress.com/>

Mørket falder på. Snart begynder adventstiden, hvor vi forbereder os til Julen, ved at bage småkager, pynte op, købe gaver og lækre ting for at forberede den danske hygge jul. Meget skal nås. Og hurtig har vi dårlig samvittighed, fordi vores normale liv ikke rigtig synes at være noget "åndeligt". Hurtig mister vi modet, lysten eller interessen for det åndelige liv, føler afmagt.

Hvordan kan vi skabe enhed af tro og liv?

Hvordan kan vi bringe Gud og vort liv, troen og verden sammen?

Ny-Evangelisering i bispedømmet tilbyder for alle søgende en onlinere retræte fra Kristkonge til Herrens Åbenbarelse.

Hver dag vil der være korte impulser til dagen.

Retræten i hverdagen er tænkt for dem, der ikke har mulighed til at drage op ad hverdagen, ved f.eks. at tage på en stille retræte.

Retræten i hverdagen foregår der hvor man lever, i de vante rammer. For netop i det virkelige og hverdagsagtige liv gælder det om at finde Gud, spore hans spor.

Bøn og arbejde, søndag og hverdag, sakral og profan bør ikke adskilles. Hverdagen med den ramme om livet, som det nu engang er, er stedet, hvor Gud vil møde os.

Den hellige Theresa af Jesus sagde det meget enkelt: Find Gud blandt gryderne. For Gud lader sig søge og finde i alle ting.

Jesus Kristus har levet som menneske. Han har delt menneskers livsvilkår i deres hverdagsagtige, jordiske, vante verden. I Ham bringer Gud sin kærlighed for verden, ja, sin "verdensfromhed" for en dag: "Og Ordet blev kød" (Joh 1,14).

Hverdagsretræten er forsøget på at indøve det at være kristne i det "virkelige" liv (at "exercere", dvs. øve sig).

Vi håber, at mange har lyst til at følge med på denne vej gennem advents- og juletiden.

Kaare & Eva Maria Nielsen

Evangelisering